



Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique ASBL  
Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België VZW  
Belgian Section of the European Jewish Congress and the World Jewish Congress

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### **Le Parlement Flamand glorifie indirectement d'anciens collaborateurs nazis. Qui s'en émeut?**

*Bruxelles, 14 janvier 2021* - Hier, le quotidien "De Standaard" rapportait que, dans la revue mensuelle financée par le parlement flamand, et pour célébrer les 50 ans de cette importante institution de notre pays, deux des plus importantes figures de la collaboration avec les nazis sont mises à l'honneur. Il s'agit d'Auguste Borms et de Staf De Clercq.

Staf De Clercq a été l'un des premiers soutiens des mouvements nazis depuis les années 1930 et jusqu'à sa mort en 1942. Auguste Borms refusa, jusqu'au moment d'être fusillé en 1946, de renier le nazisme.

76 ans après la Libération d'Auschwitz-Birkenau, les enseignements de la Shoah n'ont pas encore été tirés.

Yohan Benizri, président du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique et vice-président du Congrès juif européen et du Congrès juif mondial, déclare:

"La mise à l'honneur de ces collaborateurs du régime nazi est scandaleuse. Les Belges juifs, et tous les démocrates, en ont assez. Nous souffrons déjà de nous soucier de notre sécurité et de voir nos enfants exposés à un antisémitisme de plus en plus débridé. La mémoire de la Shoah est le devoir de tous les citoyens. La distorsion et le déni de la Shoah sont en augmentation, notamment sur le net. Nombre de jeunes belges ne connaissent pas l'histoire de leur pays. On ne peut lutter efficacement contre les discours de haine lorsque l'on célèbre un héritage honteux. Ce double message est totalement délétère. La Belgique doit faire la lumière sur le rôle des collaborateurs et complices du régime nazi pendant la Seconde guerre mondiale. Cette terrible histoire est porteuse d'enseignements, qui résonnent d'autant plus aujourd'hui que nous vivons une période difficile et que de nombreux citoyens cherchent des réponses simples et des boucs-émissaires à la crise sanitaire."

Le Comité de Coordination des Organisations Juives appelle au réveil de la société civile belge et du monde académique pour dénoncer de concert ce type de dérives. Deux semaines avant la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, le 27 janvier, il serait judicieux pour la Flandre de sensibiliser les jeunes générations aux questions de responsabilité citoyenne au lieu de glorifier des anciens collaborateurs nazis.

## **Geen plaats meer voor schaamte in de politiek: Het Vlaams Parlement financiert een tijdschrift dat collaborateurs eert**

*Brussel, 14 Januari 2021* - Zoals vermeld in de dagkrant "De Standaard", werden er twee van de meest notoire figuren van de collaboratie met de nazi's, August Borms en Staf De Clercq geëerd in een reclamefolder gefinancierd door het Vlaams Parlement ter gelegenheid de vijftigste verjaardag van het bestaan van deze belangrijke instelling in ons land.

Sinds de jaren dertig en tot aan zijn dood in 1942 was Staf De Clercq een van de eerste aanhangers van de nazi-beweging. Op zijn beurt weigerde August Borms, tot op het moment dat hij voor het executiepeloton kwam in 1946, het nazisme te ontkennen.

76 jaar na de bevrijding van Auschwitz-Birkenau moeten de lessen van de Holocaust nog geleerd worden.

Yohan Benizri, voorzitter van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België, en Vicevoorzitter van het Europees Joods Congres en het Joods Wereldcongres, verklaart:

"Het is schandalig om de collaborateurs van het nazi-regime te eren. Niet alleen de Belgische joden, maar alle democraten, zijn hierover ontsteld."

"De voortdurende herdenking van de Holocaust is een plicht voor alle burgers. Terwijl wij in de Joodse gemeenschap ons zorgen maken over onze veiligheid en wij onze kinderen steeds meer blootgesteld zien aan ongebreideld antisemitisme, neemt de ontkenning en vervorming van de Holocaust toe, vooral op internet."

"Veel jonge mensen in België kennen de geschiedenis van hun land niet. Het aanzetten tot haat kan niet effectief worden bestreden als men tegelijkertijd een schadelijke erven viert. Dit type dubbele boodschap is erg schadelijk voor onze samenleving."

"België moet meer licht werpen op de rol van de collaborateurs en medeplichtigen van het nazi-regime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit dit vreselijke verhaal zijn er [cruciale] lessen te trekken, die nu nog meer resoneren dan anders, gezien de moeilijke tijden die wij meemaken en waar veel burgers op zoek zijn naar eenvoudige antwoorden en zondebokken voor de gezondheidscrisis. "

Het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties roept het Belgisch maatschappelijk middenveld en de academische wereld op om tegen dit soort misbruik op te treden.

Twee weken voor de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust, op 27 januari, zou het verstandig zijn voor het Vlaams Parlement om de jongere generaties meer bewust te maken van hun burgerlijke verantwoordelijkheid, in plaats van voormalige nazi-collaborateurs. te verheerlijken.